

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



**Bid voor de ziel**

van

**SYLVIE VAN TWEMBEKE**

weduwe van wijlen

**JOZEF ROELANDT**

echtgenoot van

**JOANNES VAN WYMEERSCH**

geboren te Nederbrakel, den 10 Oktober 1866, en  
er godvruchtig overleden, den 24 Oktober 1943,  
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Die zich elken dag aan de komst des Heeren verwacht, wordt niet ontsteld als hij den dood voor oogen ziet. (Chrisst.)

De Heer heeft het tegenwoordige leven met ellenden vervuld opdat wij het toekomstige naar waarde zouden schatten,

God heeft haar beproefd door het lijden; zij morde niet in de beproeving, maar verdroeg alles wat haar overkwam met voorbeeldige verduuldigheid tot op het oogenblik dat God bestemd heeft, om haar de vreugde des Hemels tot loon te schenken.

Beminde echtgenoot, duurbare kinderen en kleinkinderen ik verlaat u met een groot verlangen naar God en naar den Hemel, Ik dank u voor uw liefdevolle zorgen en voor al uw genegenheid. Nog eene gunst wil ik u vragen: vergeet mij niet in uwe gebeden, nu vooral in deze Rozenkransmaand en weldra in de maand der geloovige zielen,

Bid de vier akten.

(12 j afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe. O, Surdiacourt