

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR VAN TWEMBEKE

zoon van

CAMIEL en IRMA DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel den 19 December 1909 en er
godvruchtig overleden den 2 Juli 1932.

Voorzien der H. H. Sacramenten der Stervenden.

Zijn minzaam en edel karakter, zijn onberispelijk leven, maakten hem vele vrienden en dienden tot stichting van dezen die hem kenden; Hij was een deugdzaam en godvreezende jongeling bezield met een levendig geloof, matig, geregeld van zeden en welgevoegd in zijn spreken.

De ziekte, lijk de woeste storm die den nog levenskrachtigen eik tot splinters slaat, velde hem neer, veel te vroeg helaas! Maar Gods wijsheid schikt het al. De naam des Heeren zij gezegend. Wat is dan toch het leven van den mensch! niets dan hopen en betrachten... Ach jonkheid, reken niet op uwen kloeken lichaamsbouw of op uwe jonge jaren, de gezondheid is maar een ijdel woord, de vermaken zijn haastig voorbij en wat ons overblijft is een somber graf.

Teergeliefde moeder, zuster en familieleden, ik dacht niet u zoo vroegtijdig te moeten verlaten en wou gaarn met u, lief en leed, werk en zorg blijven deelen, doch de Goddelijke rechter roept mij tot Hem. Ik ga naar een beter oord, alwaar ik met onzen betreurden vader voor u ten beste zal spreken. Hartelijk dank voor uwe verkleefde zorgen en trouwe genegenheid. Tot weerziens in den schoonen Hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt,