

De deur des Hemels staat open voor degenen  
die gedurende dit leven hun betrouwen op Maria  
gesteld hebben. H. Bern.



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

# VIRGINIE VAN TWEMBEKE

weduwe van Mijnheer

## Lucien Vanderlinden

lid van de derde orde van den H. Franciscus van Assisen

geboren te Ste-Matia Cludenhove den  
30 Maart 1849 en overleden te Nederbrakel  
den 22 Maart 1910,

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Zij lette op al de toegangen van haar huis en  
heeff haar brood in ledigheid niet geëten; hare  
kinderen richten zich op om haar geluk te wea-  
schen. Prov. 26.

Zij vreesde God en week van het kwaad af;  
God dienende al de dagen van haar leven... Zij  
troostte den noodlijdende en deed hare handen  
open voor den behoeftige.

Heer ik heb groote en langdurige pijnen geleden  
in mijn lichaam, maar ik verdroeg ze uit liefde  
tot U.

Lieve Kinderen, vergeet de lessen uwer Moeder  
niet... Bemint elkander, dat mijn zegen over U  
blijve ten einde toe... Weest mij indachtig in uwe  
gebeden.

Zaet Hart van Jesus wees mijn toevlucht.  
300 dagen aanaat.

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle, Markt.