

Bij den Heer is barmhartigheid en bij Hem is
overvloedige verlossing. Psalmen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Willem Van Twembeke

weduwnaar van Mevrouw

SYLVIE MEERSCHAUT

geboren te Sinte Maria-Hoorebeke
den 25 November 1870 en overleden te Nederbrakel
den 29 Mei 1931

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervend.

Hij was een eenvoudig en oprecht man, vreesde
God en week af van het kwaad. Job. I 1

Ik heb ellendige maanden gehad en droevige
nachten geteld. Job.

Omdat gij aangenaam waart aan God, was het
noodig dat gij beproefd werd. GJob. XII 13

Volkomen onderworpen aan Gods heiligen Wil,
aanvaardde hij zijn lijden en zijne dood als een-
ware christen, omdat hij wel wist, dat het door
het lijden en de beproeving is, dat men het Hemel-
rijk moet binnen treden.

Vaarwel beminde kinderen, ik laat u in de vrees
des Heeren, dat zij u altijd vergezelle. Gelukkig
die in de deugd volherden tot in hun laatste
oogenblik. Voor mij ik ijf tot God en beveel mij
aan zijne goedertierenheid. Achtbare Zusters ik
dank u voor uwe zorgen en opofferingen. mij in
mijne langdurige ziekte bewezen. Ik smeek de
Heer dat Hij U honderdvoudig vergelde voor al
hetgeen gij voor mij hebt gedaan.

nijn Jezus Bermhertigheid. 300 d. afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt Nederbrakel.