

De dood is het einde van den arbeid, de beloo-
ning onzer beproeving, de kroon van ons strijden.



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria-Anna Van Vaerenbergh

echtgenoot van

THEOPHIEL DE SUTTER,

geboren te Bambrugge den 26 Augustus 1882,
en godvruchtig overleden te Aalst den 10 April 1924,
VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Heer, ik heb vele groote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar heb ze met vreugde en verduidigheid
des harten verdragen uit liefde tot U.

Zij was een vrome en rechtschapen vrouw ; hare
goede inborst verwierf haar talrijke vrienden. De
waarheid lag in haren mond, en het bedrog is op
hare lippen en in hare handen niet gevonden ge-
weest. Eccl. XIV.

Vaarwel beminde Echtgenoot en kinderen ! Heb
dank voor uwe teedere liefde en zorgen waarmede
ge mij omringdet, troost U in de hoop dat we eens
elkander zullen wederzien om het eeuwig geluk te
genieten.

Vaarwel beminde Ouders, Broeders en Zusters,
voor uw waar geluk, blijft getrouw aan God, troost
u, en weest mij indachtig in uwe gebeden en gij
kinderen weest de troost van uw goeden vader en
vergeet de lessen van uwe moeder niet.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 300 d. afl.

De lijkdienst gevolgd van de Teraardebestelling
zal plaats hebben op Maandag 14 April om 8 1/2 ure
in de kerk van St. Jozef.

De Vrouwmis onder de Vigiliën.

Vergadering tensterfhuize Koolstraat, 89, om 8 ure.

Aalst, druk. De Volksstem.