

Laat de kleinen tot mij komen, want voor hen is het
Rijk der Hemelen. Matth. XIX, 14.



BID VOOR DE ZIEL
van zaliger

Joannes-Jozef VAN VERREWEGEN

geboren te Dilbeek, den 12 Maart 1913,
en er godvruchtig overleden den 25 Maart 1923,
voorzien van de
laatste Heilige Sacramenten der stervenden.

Joseph was een jongeling begaafd met de schoonste hoedanigheden en was van jongs af tot het goed genegen; hij was de lieveling des Heeren en werd weggenomen opdat de boosheid zijn verstand niet zou bederven of het bedrog zijne ziel bevleken.

Wijsheid, 4, 10 en 11.

Teergeliefde Ouders en gij allen die mij liefhebt, te vroeg helaas ben ik aan uwe liefde ontrukkt; doch troost u, eenmaal zullen wij elkander wederzien bij onzen lieven Heer in den schoonen hemel, waar ons noch ziekten noch dood zullen kunnen van elkander scheiden.

Gelijk eene bloem, nauwelijks ontloken en vertrapt, zoo is hij verschenen en verdwenen.

't Kind leefde hier, lijk rozen leven,
Een morgenstond!
En dan werd het bij God verheven
Op 's hemelsgrond,
Daar zal het altijd groeiën
In eeuwigheid,
Daar zal het altijd, altijd bloeiën,
In heerlijkheid.

Barmhertige Heer Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust. Amen.

7 jaren en 7 maal 40 dagen afl

R. I. P.

J. Ceuppens te Dilbeek.