

De sterfdag van den rechtveerdige is een dag van  
zegepraal. Eccl. 1, 20.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# Albien VEECKMAN

zoon van

## Livinus en Amelia Vaghenende

geboren te Godveerdegem den 6 Juli 1839 en aldaar  
overleden den 12 Januari 1918,

*versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Hij was lid van 't Gilde van den Zoeten Naam Jezus,  
van 't Genootschap der Xaverianen en van den  
H. Kruisweg.

Hij was een oprechte en deugdzaame man, die God  
vreesde en afweek van het kwaad. Vol van geloof,  
in de vrees des Heeren geleefd te hebben, is hij  
vrede gestorven.

De dood vreesde hij niet, daar de dood van den  
rechtveerdige kostelijk is in Gods oogen, en hij zich,  
door de verduldigheid in het lijden tot dezelve had  
voorbereid.

Ik bid u, o Heer, ik smeeke u, gedenk hoe ik in de  
waarheid en rechtzinnigheid des herten voor uwe  
oogen heb gewandeld.

Gij, mijne bloedverwanten, en lieve medebroeders,  
ik smeeke u mijne ziel in uwe gebeden te willen ge-  
denken.

O Maria, mijn hert heeft U altijd bemind, mijn-  
tong heeft uwen lof verkondigd, wees nu voor mij de  
Deur des Hemels.

Mijn Jezus, bermhertigheid! (100 d. afl.)

Maria in droefheid, Moeder aller Christenen, bid  
voor ons. (300 d. afl.)

**R. I. P.**

Bid voor uwen overleden medebroeder de 4 Akten  
(7 j. en 7 quad. afl.) en doe den H. Kruisweg tot  
latenis zijner ziel.

Soetgem, dr. Eylenbosch & Dupon.