

Wie wel geleefd heeft, hoeft niet te vreezen voor,
de dood.



BID VOOR DE ZIEL

van

MATHILDE VEECKMAN

echtgenoot van

KAROOOL VAN DER EECKEN

geboren te Godveerdegem, den 21 Januari 1842 en
aldaar overleden den 7 November 1917, versterkt
door de HH. Sakramenten.

*Zij was lid van 't Genootschap der Vereenigde Ge-
beden en van den H. Kruisweg.*

Eene vlijtige vrouw is de kroon van haren echt-
genoot, en eene goede echtgenoot is het sieraad
van het huis. Met zorg heeft zij de wegen van haar
huis bewaakt, en haar brood en heeft zij in ledig-
heid niet geëten.

Lieve en duurzame echtgenoot, troost u, onze
scheiding en zal niet eeuwig zijn, eens zien wij
elkander in den Hemel weder. En gij, mijne kinde-
ren, voor wien ik zooveel heb gedaan, doet wat gij
van mij gezien en geleerd hebt. Eert uwen vader al
de dagen van zijn leven, blijft eensgezind onder
elkander en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.
(300 d. afl.)

R. I. P.

Bid voor uwe overledene medezuster de 4 akten
(7 j. en 7 quadr. afl.) en doe den H. Kruisweg tot
lafenis harer ziel.

Sottegem, dr. Eylenbosch en Dupon.