

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! AMEN

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

DÉSIRÉ VEKEMAN

echtgenoot van Mevrouw

EULALIE LAPAGE

Geboren te St Maria-Oudenhove den 6 October 1850
en er godvruchtig overleden den 2 Februari 1944
Gesterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Vol betrouwen op de Voorzienigheid heeft hij den zwaren last van zijn huisgezin gedragen en met wijsheid zijne kinderen opgevoed. Zijne kinderen staan op, en in liefde en dankbaarheid roemen zij terecht de deugden van hunnen goeden vader.

Rustig, vreedzaam, godvreezend sleet hij zijne laatste jaren; zijn dood, kostelijk in de oogen van God als de dood der heiligen, was de trouwe weerspiegeling van gansch zijn leven.

De afgestorvene was een man vol geloof, die God vreesde en afweek van het kwaad. Hij was door en door christelijk en toonde dit door woorden en werken. De eenvoud en rechtzinnigheid beminde hij.

De hooge jaren zijn een eerekroon op de wegen der gerechtigheid te vinden.

De godsvrucht tot Maria is een waarborg van zaligheid.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, met wie ik zoovele jaren lief en leed gedeeld heb; vaartwel, allerliefste Kinderen, vergeet mijne lessen en goede voorbeelden niet. Weest moeders troost en steun en gedenkt mij in uwe gebeden. Tot weerziens in den hemel.