

Gelijk het den Heer behaagd heeft, is het geschied:
de Naam des Heeren zij gezegend.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

LEON VEKEMAN

zoon van

wijlen Emiel en van Emilie MAROL

geboren te Erwetegem, den 13 September 1917
en er overleden den 3 December 1942,

gezaafd met het H. Oliesel.

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheid,
opdat wij een ander geluk zouden zoeken, welks
zoetigheid niet bedrieglijk is. (H. Aug.)

De gezondheid is maar een tijdel woord, het leven
slechts een droom, het geluk hier beneden van korten
duur, alles is ijdelheid, behalve God te beminnen en
Hem alleen te dienen. (Nav. XI.)

Mijne dagen zijn ten einde en 't graf alleen staat mij
te wachten. Habt medelijden met mij, gij ten minste
mijne vrienden, want de Hand des Heeren heeft mij
getroffen. (Job.)

Duurbare Moeder, hard is de slag; iedereen begrijpt
uwe bittere tranen. Wat kan een moeder toch lijden!
Zoek echter uw troost bij God, onzen oneindig goeden
Vader, daarbij oneindig wijs, wiens raadbesteden wij
niet kunnen begrijpen.

Broeders, weest den troost en de opbeuring van
moeder door uw beminnelijken omgang en blijde
dienstwilligheid. Bidt veel voor mij te zamen met
familieleden, vrienden en kennissen.

Bid de 4 Akten opdat hij in vrede moge rusten.

R. I. P.

Druk, C. Melckebeke, Hoogstraat, 3. Sottegem.