

Het is een heilig gedacht voor de overledenen te bidden.

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

**VIRGINIE VEKEMAN**

echtgenoot van Mijnheer

**Bernard De Martelaere**

geboren te Godveerdegem, den 11 November 1871, en overleden te Sint-Goorix Audenhove, den 7 Maart 1935, versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Wat zijn zij gelukkig, o Maria, die gaarne uwen naam aanroepen; zij zullen onbevreesd het naderen der dood aanschouwen. H. Bern.

Van jongsaf is zij in het goede opgebracht; op den Heer heeft zij gansch hare hoop gevestigd. De duurzame overledene heeft den goeden strijd gestreden: hare loopbaan heeft zij voltrokken het geloof tot het einde toe bewaard; met betrouwen verwacht zij nu de kroon der gerechtigheid. H. Thim 4 7.

De Allerhoogste heeft 't tegenwoordige leven met ellenden vervuld opdat wij het toekomstige naar weerde zouden schatten. De pijnen dezer aarde zijn gelijk bloemen die vruchten geven in het eeuwig leven. H. Ephrem.

Duurbare *Echtgenoot en Kinderen*, nu zij gij in droefheid: maar eens verandert zulke vreugde die door niets meer te storen is. Moge de goede God ons allen eens wederom vereenigen in het eeuwig Vaderland. Vergeet zij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Uitg. Robert Roelandt, Koster, Sint-Goorix-Audenhove.