

Goede moeder, wij zullen uw aandenken eeuwig  
bewaren in ons hart. H. Hier.



## Bid voor de Ziel van Zaliger

Mevrouw

# Maria-Sidonie VEEGAETE

Echtgenoot van Mijnheer

Pius VAN STEERTHEM

geboren te St Maria-Lierde, op 15 Maart 1894 en god-  
vruchtig overleden te Strijpen, op 13 Februari 1942,  
versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden  
en den Pauselijken Zegen.



Zij was goed en zachtmoedig, eerbaar van geloof,  
geschikt van zeden, vriendelijk in haren omgang, al-  
tijd werkzaam en gereed om eenieder te helpen en bij  
te staan; haar minzaamheid won haar alle harten.

Het geluk dezer aarde is met bitterheid gemengd.  
Doch, o Heer, wat ik geleden heb is voorbij, wat ik  
van U zal ontvangen zal geen einde hebben.

De zoetste vertroosting die zij in het graf mede-  
draagt is de getuigenis: dat zij eene onberispelijke  
echtgenoot, een teedere en liefdevolle moeder is ge-  
weest die aan hare kinderen een schat van goede  
voorbeelden achterlaat.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen, ik verlaat u, na  
hier in dit dal van tranen veel geleden te hebben.  
Vergeet mij niet in uwe gebeden. Ik heb u allen zoo  
teederlijk bemind; nu zijt gij in droefheid maar wij  
zullen malkander weervinden in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U 300 d. afl.

O Maria, mijne Moeder, bid voor mij. 100 d. afl.