

O groot geheim der dood, hoewel leert gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn! De dood is het oogenblik der waarheid, het is alsdan dat men de aardsche goederen kent, zooals zij zijn : stof en ijdelheid.

H. Alph. de Lig.



Wat is toch het leven van den mensch ? Vandaag verschijnt hij... Morgen is hij niet meer ! (Ps. CXXII) Gelukkig hij die de uur zijner dood altijd voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven, des morgens denkende den avond niet meer te bereiken en des avonds vreedzende den morgend niet meer te genieten.

De wereld en hare begeerlijkheid gaat voorbij; maar die den wil des Heeren volbrengt leeft in eeuwigheid.

H. Joan. XI.

Wees mij gedachtig, o mijn God, volgens uwe groote bermhertigheid.

H. Joan. XI.

Bemide **Broeders, Zuster en Bloedverwanten**, hebt allen dank voor uwe goede en liefdevolle zorgen .. bidt voor mij... in den Hemel zal ik voor U ten beste spreken. Vaartwel tot wederziens in een beter Vaderland.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 dag. afl.

Jesus bermhertigheid.
300 dag. afl.

R. I. P.

Druk Derycke-Cheyns, Berchem.