



Bid God voor de Zielerust

van den Heer

REMI VELGHE

Lid van het Genootschap van het H. Hart

oud-BURGEMEESTER VAN SULSIQUE

Vereerd met de burgerlijke onderscheiding van 1e & 2e Klasse

Hij werd geboren te SULSIQUE den 8 April 1866 en

ontsliep in den Heer te AUTRYVE den 13 Mei 1938

versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was een man van goeden raad, wijs, eenvoudig, werkzaam en rechtschapen.

Hij was een man van plicht: voldoening en vreugde vond men in zijne vriendschap, en rechtzinnigheid, zonder bedrog in de werken zijner handen.

Jaren lang heeft hij met plichtbewustzijn de gemeente bestuurd die aan zijne zorgen was toevertrouwd, het algemeen welzijn der ingezetenen betrachtende.

Dierbare Zuster, Schoonbroeder en Bloedverwanten, hebt dank voor uwe genegenheid en voor de goede zorgen die ik in uw midden gevonden heb. God vergelde U uwe toewijding. Blijft mij in uwe gebeden indachtig.

Laten wij bidden :

Wij smeeken U o Heer, ontferm U overeenkomstig uwe goedheid, over de ziel van uwen dienaar Remi, en wil haar van het sterfelijk leven ontdaan, deelachtig maken aan de eeuwige verlossing.

Door Christus onzen Heer. Amen.

Mijn Jesus, barmhertigheid ! 100 d. a.

Druk Derycke