



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL

van

ZEER EERWAARDEN HEER

ALEXANDER CONSTANTINUS VERAART

Oud-burgerlijk Gevangene in Duitsland

Vereerd met verschillende Eereteekens

geboren te Cappellen, op 23 Februari 1876; Priester gewijd op 1 Juni 1901; Coadjutor te Pécrot; achtereenvolgens Pastoor te Bonlez, in 1906; te Esschen Sint Antonius, in 1910 en te St. Antonius-Brecht, in 1926. Aldaar zacht in den Heer ontslapen, op 28 December 1938, na gesterkt te zijn door al de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Onze duurzame afgestorvene was steeds rechtzinnig voor God en de menschen: ijverig, tot het geweldige toe, voor Kerk, vaderland en de zielen; begaafd met een gouden hart tegenover vrienden en armen, steeds strevend naar meer luister in Gods huis en godvruchtig, als een kind, jegens zijn Hemelmoeder Maria.

Zijn kloek lichaamsgestel — steun van een sterk karakter — reeds ondermijnd onder den oorlog door een langdurige gevangenis, werd geknakt door een onverbiddelijke ziekte. Hij heeft ze manhaftig aanvaard en met bewonderenswaardige overgave aan Gods wil onderstaan. Op Jezus en Maria stelde hij steeds zijn betrouwen; en, ten volle gelouterd door een langdurig lijden, zal hij uit den mond van Jezus zelven mogen hooren: „Kom, gebenedijde mijns Vaders, bezit het rijk der hemelen dat ik u heb voorbereid,„

Duurbare familieleden, vrienden en kennissen, dank voor uw genegenheid en goede zorgen.

En gij, eerwaarde neef, wees mij indachtig aan 't altaar des Heeren.

Bemide parochianen, vergeet de lessen van uwen herder niet en bidt voor hem.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Heilig Hart van Jesus, ons toekome uw Rijk!

Drukk. en Begr. L. Hertoghs, Wijnegem.