



De dagen van den mensch zijn kort, hij ontluikt
als eene bloem en vliedt weg als eene schaduw.

Job. C. 14. V. 23.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Eugène VERACHTERT

geboren te Gheel den 18 Juni 1893 en aldaar
godvruchtig overleden den 16 Augustus 1918,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Mijne dierbare Ouders, welke ik altijd zoo zeer be-
mind heb, troost u met deze woorden : mijne dood is
geene dood, zij is eene verwisseling met een beter le-
ven, van de aarde met den hemel, van de menschen
met de engelen.

H. Paul.

Beminde broeders en zusters, geen tranen vraag ik
u, maar gebeden. Hebt elkander hartelijk lief ; dient
den Heer, opdat wij eens elkander wederzien in den
hemel.

Zijne gedachtenis zal duurzaam zijn aan degenen
die hem gekend hebben, want hij deed zich beminnen
door de goedheid zijns harten en door de oprechtheid
van zijn karakter.

Eecl. en Sap.

Gij weet hoe gegrond onze droefheid is over het
verlies van eenen zoo goeden zoon. Wie beminde ons
teederlijker ? Indien wij dan bittere tranen storten is
het niet omdat wij zijn lot beweenslijk achten, maar
omdat onzen geliefden zoon ons ontrukkt is.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 d. afl.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

Z. Nr T 2057. 17-8-18. — Druk. Lahongh, Gheel.