

Ik heb den goeden strijd gestreden. (H. Paulus.)



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

EMIEL VERBEURGT

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

JULITA ROMAN

*geboren te Schoorisse, den 27ⁿ Juli 1858 en
godvruchtig overleden te Vloesberg, den
10ⁿ Januari 1944. Versterkt door de HH.
Sacramenten der stervenden.*

Sterven is een doorzwaren strijd, waarin het gaat om een eeuwig geluk of een eeuwig ongeluk. Sterven is een verscheuren van sterke banden, die menschenharten en menschenlevens aaneensnoeren.

Ieder mensch moet sterven, hoe sterk en forsich hij weze, hoe hoogen leeftijd hij ook bereike. Eens komt 't oogenblik dat de mensch door God geroepen wordt om rekenschap te geven over zijn leven.

Laten we dan bidden voor deze ziel die vele jaren in een broos lichaam heeft gewoond, opdat zij tot haar Schepper toegelaten worde.

Bidden we opdat dit zielloos lichaam, na stil rusten in gewijde aarde, glorierijk moge verrijzen en vereenigd worden met de onsterfelijke ziel. Geliefde Nichten en Kozijnen hebt dank voor uw toewijding en uw liefdevolle bezorgdheid. Beminde Familieleden en Vrienden bidt voor mijn zielelafenis.

*Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
(300 dagen aflaat.)*

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.