

Goed sterven is met Christus leven.

H. A.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULES VERBRUGGHEN,

Echtgenoot van Mevrouw

IRMA D'HOLLANDER,

*geboren te Erpe, den 31 Mei 1872, en aldaar god-
vruchtig overleden den 28 Maart 1940, versterkt
door de H.H. Sakramenten der stervenden.*

Gij hebt hem ons geschonken voor ons geluk, o
Heer; Gij ontrukkt hem aan onze liefde! Wij onder-
werpen ons zonder morren..., doch ons hart breekt
van droefheid.

H. Ephrem.

Ziekelijk sedert eenigen tijd, verdroeg hij met geduld
zijn pijnlijke kwellingen.

Rom. VIII.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden,
opdat wij een ander geluk zouden zoeken, welker
zoetigheid niet bedrieglijk is.

Daarom aanvaardde hij vrijwillig de beproeving die
hem overkwam, bleef in vrede in zijn lijden, en behield
de verduidelijking op den dag van zijn ellende.

Nav. Christi,

De duurzame overledene was een rechtschapen man,
zijn goedheid en dienstvaardigheid tegenover allen,
rijken en armen, maakte hem beminnelijk.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, heb dank voor uwe
onverpoosde zorgen, onze scheiding is hard en grievend,
doch troost u in den Heer.

Vaartwel, lieve Kinderen, bemint en eerbiedigt uwe
Moeder en weest uwen Vader indachtig in uwe gebeden.
Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

DUCAJU-DE VYLDER