

Wat is de dood voor den rechtvaardige ? Een rust, het einde van den arbeid zijns levens, de belooning zijner beproevingen, de prijs en de kroon van zijn moedigen strijd. H. Chryst.

Bid voor de † ziel van

RENÉ VERCLEYEN,

Oorlogs Vrijwilliger van 1915

*Vereerd met het oorlogskruis met palm
het Vuurkruis de herinnerings en zegemedalie.*

echtgenoot van **Bertha Vanderschueren**

*geboren te Everbeek, den 26 November 1889 en
er overleden op 10 Maart 1942*

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

—
OUD-STRIJDER is hij ons ziekelijk uit de IJzervelden teruggekeerd, en . . . noch de kunst der geneesheeren ; noch het verlangen van zijn echtgenoote, kinderen, bloedverwanten en vrienden , waren machtig om hem de gezondheid terug te schenken . . . De Allerhoogste had het anders geschikt : Zijn goddelijke wil geschiede !

H. Greg.

De dagen van den mensch zijn van korten duur, en niemand is er die de palen kan te buiten gaan, die er de Heer aan gesteld heeft.

Job. 14

Mijn lieve kinderen, ik geef u mijn laatste gebod : bemint elkander, eert uw moeder al de dagen van haar leven en bidt God voor mij.

Joan, 13 ; Job. 9.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust 7 j. 7 q

Everbeek druk Depassemier-Vanderdonckt