

Bewaar in uw hert het geheugen van uwen Herder en vergeet hem niet in uwe gebeden.



God verwekte in hem een voorbeeldigen priester, eenen priester naar zijn hart, naar zijnen geest.

I Reg, II, 35

Overal waar hij zijne priesterlijke bedieningen uitoefende was hij waakzaam over zijn volk, onvermoebaar in het verkondigen van Gods woord en vol iever voor de glorie van God.

Zijn rechtschapen gemoed, zijn goedhertig, rechtzinnig, vreedzaam en gedienschtig karakter maakte hem bij elkeen bemind.

Hij opende mildadig zijne hand voor den behoeftige en reikte ze altijd den arme toe. Pr. XXXI, 20

Naar het voorbeeld van den goddelijken Meester zegde hij : laat de kleinen tot mij komen : hij leerde hen God vreezen en de zonden vluchten.

Beminde Parochianen, het ware mij aangenaam geweest in uw midden te leven ; doch hierboven wachtte mij het schoon gezelschap der Engelen en der Heiligen ; daar zal ik U wedervinden, zoo gij uw oor en uw hert voor Gods woord opent en den weg der deugd bewandelt.

Lieve Bloedverwanten en Vrienden, wilt mij indachtig zijn aan het Altaar des Heeren en in uwe gebeden.

H. Aug.

O Maria, gij weet dat ik op U, na Jesus, gansch mijne hoop gesteld heb ; gij zijt immers de glorie en de vreugd des priesters.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

(300 d. aflaat)

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. aflaat.)