

Wij zijn reizigers en vreemdelingen op aarde:  
onze eindbestemming is de hemel. Heb. xi, 13.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

**JOSEPHINA VERDONCK**

weduwe van Mijnheer

**ALFONS DANCKAERTS**

Lid van verschillende Broederschappen.

Geboren te Turnhout den 26 Juli 1864  
en godvruchtig overleden te Marcq-en-Barœuil  
bij Rijsel (Frankrijk), den 18 Mei 1928.  
voorzien van de H. H. Sacramenten.

Zij was eene achtbare vrouw, vol toewijding  
voor haren man, kloekmoedig in de beproeving,  
den Heer dienende in alle oprechtheid.

IV Reg.; Tob. x.

Zij worden niet verrast door den dood, dege-  
nen die de gedachte der dood gestadig voor oog-  
en hebben.

Navolg Chr.

Wij weten toch dat God alles ten goede keert  
voor die Hem beminnen, die naar zijn inzicht  
geroepen zijn.

Rom VIII, 28.

Bemide Bloedverwanten, mijne pelgrims-  
tocht is ten einde, het is geschied gelijk het  
den Heer behaagd heeft. Ik ga mijne dierbare af-  
gestorvenen wederzien, die mij zijn voorge-  
gaan in de plaats van verkwikking, licht en  
vrede, intusschen helpt mij door uwe gebeden.  
Jezus, mijn God, U bemin ik bovenal. (50 d. afl.)  
O Maagd Maria, Moeder van God, bid Jezus  
voor mij. (50 d. afl.)

Zij ruste in vrede.

Drukk. J. Deckx-Van Tulden, Turnhout.