

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



Zalige Gedachtenis
van
CELESTINE VEREECKEN,
echtgenoot van
Eugeen De Kegel,

geboren te Moorsel, den 29 November 1868 en aldaar godvruchtig overleden op 23 December 1926 versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Het leven van den mensch is van korten duur en is vervuld met vele ellenden. De mensch is als eene bloem die eenen tijd staat te bloeien en vertrappeld wordt, als eene schaduwe die verschijnt en voorbijgaat. (Job.) Maar hij die den wil des Heeren volbrengt zal leven in eeuwigheid. Ps,

O, Maria, Gij waart mijn troost in mijne droefheid, mijne toevlucht in de beproevingen, wees nu de Middelaress mijner zaligheid.

Bemide Echtgenoot, ons scheiden is hard, . . .
— vaarwel — dank voor de liefde, die gij mij in mijn leven hebt bewezen. Vaartwel, mijne lieve kinderen, dank voor uwe genegenheid, Ik blijf u beminnen. Eert uwen vader al de dagen van uw leven en vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden. Stel uw betrouwen op God: dat Hij altijd uw vroeze en uwe liefde blijve.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde,

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

Drukk. C. Muvlaert-Ruyle Moorsel.