

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

PIETER-ALFONS VEREECKEN,

ECHTGENOOT VAN

ROSALIA VAN HOVE,

*geboren te Moorsel, den 4 October 1880 en
aldaar godvruchtig overleden den 15 October 1923
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden*

Zalig zij die wandelen volgens Gods wet, zalig die zijn leeringen bewaren, het kwaad niet bedrijven en langs zijne wegen gaan.

Met pijnen en droefheden ben ik overladen geworden.... Maar in U, o Heer, heb ik gehoopt en ik heb gezegd: Gij zijt mijn God, mijn lot is in uwe handen.

Bemide Echtgenoot. Lieve Kinderen, het leven bij u was mij zoet, het was mij zoet voor u te werken en te zorgen. Gaarne zou ik nog lange jaren bij u gebleven zijn; want gij waart mijn vreugde en mijn hoop. Zwaar is daarom de beproeving die mij en u werd opgelegd. Onderwerpen wij ons aan Gods heiligen Wil. Bedroeft u niet gelijk dezen die geene hoop hebben... Onze scheiding zal niet langdurig zijn; wij zullen elkander wederzien in den hemel om er vereenigd te blijven voor alle eeuwigheid.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Drukk, C. Muylaert-Buyle, Moorsel.