

De dood is voor den kristen het einde van alle kwalen, en het begin van een eeuwig geluk.

H. AUG.



**TER ZALIGER GEDACHTENIS**

VAN

**VALENTINE EMMA VEREECKE,**

ECHTGENOOTE VAN

**JAN ALFONS SEL,**

geboren te Zelzate, den 13 October 1881, en  
aldaar overleden den 23 September 1918,  
versterkt door de HH. Sacram. der stervenden.

De duurzame overledene heeft pijnlijke dagen  
doorgebracht en vele rusteloze nachten geteld;  
maar zij heeft de dood met kalmte aanschouwd  
en met onderwerping aan God het offer haars  
levens gebracht.

H. HIER.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bit-  
terheid, en de eeuwige rust boven aanhoudende  
kwellingen.

Mijn beminde familie, ik dank u omdat gij mij  
in dezen vreeselijken oorlog hebt opgenomen en  
met zooveel genegenheid en liefde verzorgd hebt;  
brengt mijn laatste vaarwelgroet over aan mijnen  
beminden echtgenoot, die in ballingschap zucht;  
Weest mijne ziel indachtig, ik zal u ook gedenken  
bij den Heer.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.  
7 j. en 7 quad. afl.

C. HAMERLINCK ZELZATE.