

Waakt! want gij weet niet wanneer de Heer zal komen.
(Marc. XIII.)



TER ZALIGE GEDACHTENIS
van

Henricus-Eduardus Verfaillè

weduwaar van

Rosalie Fagoo

geboren te Wulveringham, en aldaar overleden den 18 Maart 1903, in den ouderdom van 67. jàren.

Hij was lid van de Broederschappen van het H. Hert van Jesus, van den H. Rozenkrans en van St. Pieters-penning.

Van jongs af in de deugd geoefend, was hij een goede en zachtmoedige man, achtbaar van gelaet, dellig van zeden en treffelijk van spraak. — Hij wandelde op den weg van vrede en gerechtigheid omdat hij grootelijks God vreesde, en er was niemand die een woord kwaad van hem sprak. — Hierom bemind van God en van de menschen zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

(H. Mach. — Jud. VIII — Mal. II — Eccl. XI 5.)

Mijne geliefde Kinderen, bemint malkander gelijk ik U bemind heb; *en gij, mijne vrienden*, indien gij mij genegen zijt, geef mij het bewijs van uwe liefde met voor mij te bidden. (Tob. — Aug.)

Zoet Hert van Jesus, wees mijne toevlucht. (300 d.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d.)

Akten van Geloof Hoop en Liefde.

R. I. P.

Ged. bij Em. Selschotter-Groensteen, Alveringham.