

Ge waart zoo goed en vol liefderijkheid
m'n zus, die in vreê rust en zalig zijt.
Uw leven was liefde, ge stierft in den Heer,
hoe zwaar 't ons ook griefde, eens zien we U weêr.

† ZALIG AANDENKEN AAN

Juffrouw Margaretha, Prudentia VERGAELN

dochter van wijlen Heer Alfons en

Dame Maria - Adelaïde DE LANDTSHEER,

geboren te Calcken 11 Maart 1906 en zacht in den Heer
ontslapen te Bevere-Oud. den 2 Oktober 1939, gesterkt en
getroost door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk
Lid van alle godvruchtige Genootschappen.

Op den tweeden der Rozenkransmaand, den Engel-
kendsdag, kwamen vredige hemelboden haar schoone,
door lijden gelouterde ziele meetronen naar Hemelsche
oorden... Aan moeder zegde ze stervend: «k ga naar
vader...».

We beweenen een wijze, voorbeeldige maagd die
groeide voor 's Heeren oog in diepe vroomheid en edel-
moedige naastenliefde; minzaamheid en zorgzame toe-
wijding voor haar duurbaren.

In vollen levensbloei werd ze beproefd door ziekte,
die de stempel van smartvol lange lijden op haar zou
drukken, en haar jonge veelbelovende levenskrachten
zou ondermijnen. Met bewonderenswaardige onderwer-
ping aan Gods H. Wil, droeg ze zonder klagen de smart
in lastige dagen en bange nachten...

Ze kwam dan zóó graag met moeder bij haar broer
priester, ze was er zoo tevreden, ze leefde ervoor, ze
deelde in vreugde en leed... maar heel stil en verdoken
in haar diepgevoelig hart.

Weer heeft het scheiden bij oorlogsmare haar diep ge-
griefd... en gelaten en vredesvol heeft ze in bange lij-
densuren haar edele ziel den Heere weergeschonken.

Maggij, uw moeder en broer zegenen de hand van den
Heer die hen zoo pijnlijk trof; en bidden: «Onze Lieve
Heer, uw wil geschiede»...

*Duurbare moeder, die me met eindelooze toewijding
bijstond; ik dank U innig. Gij, mijn lieve broer, gezalfde
des Heeren, bid voor mij in uw H. Misoffer, om eeuwige
zielerust. Saam met vader smee ik den Heer voor U
beiden om troost en sterkte. — Mijn bloedverwanten en
vrienden, gedenkt U mijner in uwe vurige gebeden!*