



Wees immer bereid, en leef zoo, dat de dood u nooit in ongereedheid vinde. (Nav. I).

Zorg nu al wat gij zorgen kunt; want gij weet niet wanneer gij zult sterven; en evenmin weet gij, welke dood gij zult sterven en wat u na den dood zal overkomen. (Nav. 23). Hoe dikwijls hebt gij niet hooren vertellen: deze is door het zwaard gevallen; die is verdrongen; die van eene hoogte stortend heeft den hals gebroken; deze bleef onder het eten dood; die vond op het werk of bij het spelen zijn einde.

(Nav. 23).

De hevige kwaal mijner wonde, overtrof nog mijne pijn, daarom wenschte ik te mogen verschijnen voor den troon van mijnen God.

(Job. 18).

Hij heeft werken van barmhartigheid geoefend en van herte vergeven aan die hem verongelijkt hadden. Vergeef hem dus, o Heer, wat hij tegen U kon misdään hebben.

(H. August).

Bemide echtgenoot, ouders, broeders en zusters, weest niet kleinmoedig en ontroostbaar; maar stelt al uw betrouwen op God en dat de Heer des hemels u overlade met vreugde, na u zoo bitterlijk beproefd te hebben door mijn haastig afsterven. Blijft mij in-dachtig in uwe gebeden.

Bemind zij overal het H. Hart van Jesus.

(300 d. afl.)

R. I. P.