



BID VOOR DE ZIEL

VAN VROUW

JULIE VERGOTE

WEDUWE VAN HEER

AUGUST VANHOVE

ECHTGENOOTE VAN HEER

EMIEL GOOSSENS

*geboren te Wingene den 29 Januari 1850  
en godvruchtig overleden te Boezinge (Lizerne)  
den 13 December 1937, bediend met de  
troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk.*

---

De duurzame overledene was een getrouwe echtgenoot, de roem en de kroon van haar man; zij was eene ware christene moeder, bekommerd om het welzijn harer kinderen voor wie zij werkte, zorgde en bad.

Zij was eenvoudig van levenswandel, sterk in haar geloof, godvruchtig en deugdzaam.

Wat zoete vertroosting voor haar, de eeuwigheid te mogen ingaan en vóór God te mogen verschijnen met de verzekering dat zij altijd onberispelijk al haar plichten heeft volbracht. Nu mag zij, tot loon, de eeuwige vreugde des hemels genieten.

Vaarwel, BEMINDE ECHTGENOOT; pijnlijk valt het scheiden na onze lange, liefdevolle vereeniging. Doch troost U in de zoete hoop dat wij weldra malkander zullen terugvinden bij God.

Vaarwel, BEMINDE KINDEREN EN KLEINKINDEREN! Hebt dank voor uw genegenheid. Weest nu de troost van vader. Bidt allen voor mij, ook gij, mijne BLOEDVERWANTEN.

Tot wederziens in den hemel.

JEZUS, MARIA, JOZEF.

(7 j. en 7 quad. afl.).

---

Drukk. Sansen-Vanneste, Poperinge.