

Ginds liggen hun lijken als zaad in 't zand...
O Hoop op den oogst voor ons Vaderland!



'k Ben vrijwillig ten strij getogen, ter verdediging van 't Land, ter bescherming van U, want wij zien in U het beminde, het aanbeden, het heilig Vaderland, en 't is voor u allen, dat we strijden als leeuwen, vallen als helden, sterven als martelaren...

Weten dat ge ginder allen bidt voor mij

Komt me steunen, sterken in den harden strij,
Doet met moed en hoop mij in de toekomst blikken...
Moest nochtans de Heer der legers 't anders schikken,

Moest Hij willen, dat ik voor den lande val,
Weet dan dat 'k als christen Vlaming sterven zal;
Weet ook, dat mijn laatst' en eenige gedachte
Dan voor U zal zijn! — voor U, die 'k min en achte.
(Tekst uit de brieven aan zijne ouders).

In alle omstandigheden was hij een toonbeeld van heldenmoed en zelfopoffering. (Uit 't legerdagboek).

GILBERT heeft veel geleden, maar hij offerde al zijn leed aan God, aan wiens raadsbesluit hij zich volledig onderwierp. Hij stierf als een held, als een heilige.
(Getuigenis van den ziekenverpleger).

Vader, Moeder, valt het U pijnlijk, uwen zoon te verliezen op 't einde van den oorlog, wanneer de zegepralende vrede nakend is, gedenk dat ik een grooteren zege, een onvergankelijken vrede ga genieten in den eeuwigen Hemel. Beminde broeders, zusters en bloedverwanten, troost mijne ouders en maakt hun 't leven aangenaam en licht... Gij, mijn lieve schoolknaapjes, vergeet de lessen niet van uwen afgestorven meester, en gij, mijn vrienden al, bidt voor mij.

O Baelegem en Audegem! o Vlaanderland
In Belgenland, mijn klein en dierbaar Vaderland!
'k Heb hard voor U gestreden, veel voor U geleden
En 'k sterf nu... Ach! vergeet mij niet in uw gebeden.
Mijn Jesus, barmhartigheid! 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.