

Het is een heilig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden. (Mach).



BID VOOR DE ZIEL

van

Marie - Louise Verhaegen

weduwe van

Franciscus CILDOM

geboren te Brussel, den 7 Maart 1855 en godvruchtig overleden te Ste Maria Oudenhove, den 17 November 1940, voorzien van de H. H. Sacramenten der sterfenden.



Zij heeft veel, wel en lang geleden: de pijnen en beproevingen hier op aarde zijn als bloemen die rijke vruchten zullen geven voor de gelukzalige Eeuwigheid. (H. Ephr.)

De Allerhoogste heeft het tegenwoordige leven met droefheid en ellende vervuld opdat wij het eeuwige en toekomstige leven beter naar waarde zouden schatten.

Zij wandelde in den eenvoud des harten en stelde geen onrechtvaardigheid voor Gods oogen; zij vluchtte de schenders van Gods H. Wet en had geen gemeens met dezen die bedorven van harte waren.

Dierbare kinderen, weent niet om mij want voortaan ben ik verlost en voor eeuwig gelukkig. Hebt dank voor uwe goede zorgen in mijn ouden dag. Dat God het U loone. — Vaartwel en vergeet mij niet in uwe vurige gebeden vooral in de H. Mis des Zondags.

Goedertierene Jezus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

Druk. Leon Jooris Faliestr. Ste Maria-Oudenhove.