

De dood nam al mijn smarten af....
Mijn lichaam ruste in 't kille graf,
En moge mijne ziel door 't lijden
Gelouterd, zich bij God verblijden !



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

IVO VERHALLE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE VOS

geboren te Aerseele, den 12 Augusti 1872 en
overleden te Penvillers, (Frankrijk)
den 17 April 1917.

Ik heb uwe bede gehoord en uwe tranen gezien.
Isaïas 38.

God heeft hem rust gegeven na zijn lijden en
zijn verdrukkingen. Isaïas 24.

Schrikkelijke dingen geschieden in het land.
Jerem. V. 30.

Sedert het bestaan van den wereld is er nooit
meerder geesel over 't menschdom gekomen. Jonge
en krachtvolle levens worden ten offer gebracht,
gansche streken zijn verwoest en hongersnood
bedreigt ons allen. Hoe grooter de nood, hoe meer
er moet gebeden worden, hoe meer betrouwen men
moet stellen in God die over alles beschikt en alles
bestiert.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, ik heb u
verlaten, doch niet voor altijd. Een dag zal komen,
nog eerder dat gij denkt die ons vereenigen zal.
Daarom, intusschen, bidt voor mij en leeft kristelijk,
in de vrees des Heeren.

Mijn Jezus barmhartigheid. *(100 dag. afl.)*

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.