

† BIDT VOOR DE ZIELLAFENIS  
van

Ursula VERHAMME,

echtgenoot van

CAMIEL DUBUS,

geboren te St-DENYS den 11 September 1843  
en schielijk overleden den 11 Maart 1933.

Zij was lid van het Genootschap van de H. Barbara.

Waakt, want gij weet niet op welke uur uw Heer zal komen, zijt immer bereid, want de Zoon des menschen zal komen in het uur welk gij niet weet.

Math. xxiv 42 - 45.

Zalig zijn de dienaars, welke de Heer, als Hij komt, wakende vindt.

Luc. xii - 37.

Niet de plotselinge dood is te vreezen maar wel deze die niet voorbereid is.

H. Greg.

Tot in haren hoogen onderdom heeft de afgestorvene gedurig de goede vruchten gesmaakt van haar Christelijk en dengzaam leven: het gebed was haar wapen en de vrede des herten was hare belooning hier; maar de eenwige belooning staat te wachten voor degenen die in vrede leefden en in vrede sterven.

Zij heeft hare kinderen in de vrees Gods opgebracht en ze door woorden en voorbeelden tot het goede opgewekt.

H. Hier.

Vaarwel beminde Echtgenoot, ik weet hoe mijne haastige dood uw hert doet bloeden. Wij waren zoowel te samen, de scheiding is zooveel te pijnlijker . . . betrouw op God . . . vergeet mij niet en wellicht zijn wij bij God vereenigd.

Dierbare Kinderen en kleinkinderen, uw moeder verlaat u, Vergeet haar niet in uwe gebeden, Ik heb u allen zoo teeder lief gehad, Blijft vereenigd onder elkander, dient God getrouw, en leeft zoo dat gij den dood nooit behoeft te vreezen op wat tijdstip hij u ook verrasse. Tot wederziens in den Hemel.