

Wat is het leven van den mensch? Een rook die voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt.

H. Jac. IV, 15.



## BID VOOR DE ZIEL

van zaliger Mevrouw

# **Elisabeth VERHASSELT**

echtgenoot van

**Mijnheer Josse DE COSTER,**

*Lid der Christen Huisvrouwen,*

geboren te Grooten-Bijgaerden, den 6 Maart 1883 en aldaar, na eene kortstondige ziekte, overleden den 5 November 1918, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De duurzame afgestorvene die wij heden be- weenen was eene deugdzaamc echtgenootc, eene teedere moeder, die al hare plichten oprecht vervulde, daarom werd zij van God bemind en van iedereen geacht.

Zij was eene dienaarcs van Maria, de ziel die zich onder hare bescherming stelt, zal op den laatsten dag de poorten des hemels voor zich zien openen.

Vaarwel, dierbaren echtgenoot, lieve kinder- kens en familie, vaarwel! Gaarne had ik voor u nog willen blijven leven, God heeft gesproken, onderwerping. Lieve kinderkens, ik vertrouw u aan uwen vader, wees zijn troost en zijn geluk, en bidt voor uwe moeder.

In den schoonen hemel zullen wij elkander wederzien.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust

---

Franz DE KOSTER, Grooten-Bijgaerden.