

J, M. J, T.



Zalige Gedachtenis

van

ZUSTER OCTAVIE,

Juffrouw Hortense VERHEYDEN,

geboren te St. Gillis Dendermonde den 11 Maart 1849

geprofest bij de Zusters Maricolen te Dendermonde
den 10 October 1879

vierde haar gulden jubelfeest op 6 Augustus . . . 1929

zeer godvruchtiglijk overleden in haar klooster
te Lede, versterkt door al de troostmiddelen onzer

Moeder de H. Kerk den 28 September 1933

Zuster Octavie was voor hare medezusters een voorbeeld van ootmoedigheid, dienstvaardigheid en kloosterlijke gehoorzaamheid. Verborgten aan de oogen der wereld, heeft zij haar kloosterleven doorgebracht in de nederigste werken, afgewisseld met hare godsvrucht-oefeningen, Haar leven was "bidden", en "dienen", en haar dienen was nog bidden. Zoo heeft zij vele schatten vergaderd voor den hemel; ook staat haar naam met gouden letters geschreven in het Boek des levens en heeft zij reeds de belooning ontvangen welke een deugdzaam leven is toegezegd.

Vaartwel, beminde Medezusters, met wie ik lief en leed heb gedeeld en die mij ondersteunt hebt door uwe goede voorbeelden. Hebt dank voor de zorgen waarmede gij mijn ouden dag en kwijnende ziekte hebt omringd. Ik zal u niet vergeten bij den Heer Gij ook, vergeet mij niet in uwe gebeden en versterkingen. Vaartwel ook gij, broeders zuster en bloedverwanten, tot weerziens in den hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j, 7 q, afl.).

.....
DRUKK. BEKAERT, LEDE.