

Gelukkig zij die vlekkeloos van gedrag zijn, en in
de wet des Heeren wandelen. Ps. 188. v. 1.



BID VOOR DE ZIELRUST

VAN JUFVROUW

NATHALIE AMELIE VERHEYDEN

Lid van den Raad der Congregatie van O. L. Vrouw,
geboren te Bevere, den 19 Maart 1831,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Audenaerde,
den 12 November 1915,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Van hare kindsheid af muntte zij uit door eene
degelijke godsvrucht, die met de jaren in vurigheid
toenam. Eene teedere liefde voor de H. Maagd
vervulde haar hert: dagelijks gaf zij Haar er de
treffendste bewijzen van.

Haar levendig geloof leidde haar bij elke gelegen-
heid tot den voet des Altaars; en haar grootste
geluk bestond in het dagelijks ontvangen van den
goddelijken Zaligmaker in de H. Communie. Met
christene standvastigheid heeft zij den weg der
deugd bewandeld tot in haren hoogen ouderdom.

Ook heeft zij de dood zonder vrees zien naderen,
met de vaste overtuiging, bij God in den Hemel
voor eeuwig gelukkig te zijn.

Hoe troostelijk is de dood, als men eene gedurige
godsvrucht geoefend heeft tot het Heilig Hart van
den goddelijken Rechter. H. MARG.

Zoet Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

R. I. P.

Audenaerde, A. Vandendriessche.