

Zoals goud en zilver door het vuur, zoo worden de lievelingen Gods beproefd door het lijden. Ecc. 2. 5.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Seraphine-Joanna-Francisca Verheyden

echtgenoot van

Mijnheer GUSTAAF ROLLEWAGEN

geboren te Assche, den 16 Augustus 1887 en godvruchtig overleden te Sottegem, den 9 Maart 1942, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Als een voorbeeld van diepgeloovige en toegewijde moeder is de betreurde overledene onder ons voorbijgegaan, en blijft hare gedachtenis een zegen.

Echtgenoot en kinderen waren het eenig voorwerp van haar gedurige bekommernis en hun geluk was het hare. Ze waren de droom van haar leven.

De beproeving die over ons komt is zeer pijnlijk. Onze tranen droogt een God alleen. Het was voor ons een troost te zien hoe ze in volle bewustzijn, in gebed en zonder vrees den dood te gemoet is gegaan.

Teerbeminde echtgenoot, te vroeg ben ik aan uw liefde ontruikt. Zoek uw troost in den Heer en in de kinderen die ik u nalat als gedachtenis onzer liefde. Dank voor uw genegenheid en zorgen.

Geliefde kinderen, voor wie mijn leven was, blijft voort de lessen en voorbeelden uwer moeder volgen. Houdt in eere het laatste kruisken dat ik u gaf. De weg die ik u heb aangeleerd leidt naar het hemelsch vaderhuis waar we eens elkander zullen terugvinden. Van hierboven zal ik u blijven steunen.

Duurbare bloedverwanten, dank voor uw liefde en uw teedere zorgen; gedenkt mij in uw gebeden.

O L. Vrouw van Lourdes, bid voor mij.

R. I. P.

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.