

Ik geloof in de verrijzenis des vleesch en het
eeuwig leven (Symbolum)

†
ZALIG AANDENKEN van Mijnheer

GUSTAAF VERHOEVEN

weduwnaar van Mevrouw Elodie VAN BRAKEL
geboren te St Maria-Lierde, den 2 Augustus 1862
en er zeer godvruchtig in den Heer ontslapen,
den 21 Januari 1943, gesterkt door de
H. H. Sakramenten der Stervenden.

De zoetste vertroosting die men in het graf
medeneemt is de getuigenis dat men een onbe-
rispelijk echtgenoot, een oprechte en standvas-
tige vriend, een teedere en liefdevolle vader ge-
weest is, en dat men aan zijn kinderen een vurig
levend geloof heeft getoond en het voorbeeld
der christene deugden als erfenis achterlaat.

(H. Franciscus van Sales.)

Heer, alhoewel hij lang geleefd heeft, zijn de
dagen van een mensch nog kort, het getal
zijner jaren is in uwe handen.

Zijne goedheid en ongeveinsde doenwijze maak-
ten hem aangenaam en deden hem overal vrien-
den vinden. Niettegenstaande zijn hoogen ouder-
dom, had hij een wakend oog gericht op alles
wat hem omringde.

De Heer gaf hem den troost zijn kinderen ge-
lukkig en zeer godvruchtig te zien en stichtend
voor hunne omgeving. Een ware belooning voor
een christen vader.

In de laatste dagen had de Heer hem be-
proefd door het lijden. Hij heeft zijn geduld aan-
genomen als een zoenoffer en hem zijner waardig
bevonden. (Sap. 3. 3)

Liefste kinderen, kleinkinderen en familieleden,
troost U over mijn afsterven. Ik ben aan uw oog
onttrokken doch niet aan de genegenheid van uw
hart. Ik ga zoo gauw moeder vervoegen bij den
Heer, waar gij allen met Gods genade ons na-
komt. Bidt voor mij en moeder.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U
(300 d. afl.)

dr. «De Beiaard» Uitg. Wwe Suys S. Maria-Lierde.