

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen.
Dat de naam des Heeren gezegend zij.



GODVRUCHTIG AANDENKEN VAN

FRANÇOIS CAMIEL

zoontje van GERARD VERKEST

en van ANNA CLAES

*geboren te Hoboken op 3 Januari 1928
en overleden te Hemixem op 16 Juli 1933*

Duurbare ouders, stort geen tranen,
Op de grafstee van uw kind —
Hadt ge ooit me kunnen geven,
Wat ik in den Hemel vindt ?

Bij Gods engelen is mijn woonplaats,
'k Speel met hen vóór Jezus troon.
In het vlekloos kleed der onschuld
Met den lijdensgloriekroon.

'k Bid mijn Jezus voor u allen,
Die me op de aard hebt bemind :
Dat g'eens vóór zijn troon vereenigd,
Uw kleine François wedervindt.

Fr. Verbist, koster-organist, Hemixem.