

Eene moeder die de christelijke opvoeding van hare kinderen behartigt, vermenigvuldigt zich zoo vele kroonen in den hemel, als zij kinderen voor God zal gewonnen en opgevoed hebben.



IN VREDE RUSTE DE ZIEL VAN
MARIA VERLEE

echtgenoot van
REMI DE KOKER

*geboren te Burst den 27 November 1867 en aldaar godvruchtig overleden den 16 Juli 1939 :
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden ;*

Onze brave moeder is de eeuwige rust ingetreden : dankbaar zullen wij ons steeds herinneren haar leven van onvermoeibaren arbeid en zorgen, te midden van vele beproevingen, voor het welzijn van haar huisgezin. Haar kinderen omringden haar sterfbed met liefde en medelijden en smart om haar verscheiden. doch getroost door haar christelijke dood : Jezus kruis was haar hoop en betrouwen en de H. Communie haar zoetste en laatste troost.

Beminde Echtgenoot, verhef uw hart tot God : moget gij troost vinden in zijnen dienst, tot dat wij bij Hem elkaar voor eeuwig wedervinden.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen laat U nooit misleiden door de bedriegelijke leerstelsels der goddeloosheid, maar houdt vast aan de leering van Christus die alleen de weg, de waarheid en het leven is. Ik smEEK u mij indachtig te zijn in uwe gebeden (Rom. XV), want gij zijt ooggetuigen geweest van mijne liefde, mijne verdueligheid en lijden. (Tim. 3) Stort geen tranen over mijn koude lijk, maar lavende gebeden voor mijne onsterfelijke ziel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren en 7 quadrag. aflat.