



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Alfons VERLEYEN

Echtgenoot van Zoë VAN GANSBEKE

geboren te Everbeek, den 4 Juli 1890 en godvruchtig overleden te Etterbeek, den 18 Februari 1943, na eene korte en pijnlijke ziekte, versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

—

Gelukkig de mensch die zijne hoop gesteld heeft op de naam des Heeren, die niet omgezien heeft naar ijdelheden, of naar bedrog of dwazen handel... die standvastig is gebleven in den vrees des Heeren.

Bemide echtgenoote, kinderen, broeders, zusters en bloedverwanten, hoe gaarne had ik mijn verblijf te midden U verlengd ; doch de Heer heeft er anders over beschikt. Vertrouwt U en bid veel voor mij, en maakt dat ik alzoo met welgevallen van uit het ander leven op U mag wederblikken.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

R. I. P.

Mevrouw weduwe Alfons VERLEYEN,
geboren Zoë VAN GANSBEKE en zoons ;

De familiën VERLEYEN, VAN GANS-
BEKE, DE STERCCKE en WAERMOES,

Danken U.

Imp. Bogaerts Frères, ch. de Mons, 310, And.