

Het is een heilig en zalig gepeis voor de overledenen
te bidden.

MACH. XII, 46.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Clementine - Albertine - Marie - Sophie

VERLEYEN

echtgenoot van

CAMIEL DE CLEENE

geboren te Asper den 13 December 1872.

en godvruchtig overleden te Mullem den 6 April 1903

*voorzien van al de Rechten van onze Moeder
de H. Kerk.*

Van hare kindsheid af vreesde zij God, en geheel haar
leven bleef zij onberoerlijk in zijne vrees volherden.

De tijd van mijn verblijf op aarde is voorbij; ik heb
den Heer verwacht met groote verduldigheid; Hij heeft
eindelijk een oog van barmhertigheid op mij geslagen
en mijne smeekingen aanhoord.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft;
daarom tracht te leven als rechtveerdigen, maar nog
meer om als dusdanig te sterven.

O Maria! gij waart mijne sterkte in mijne krankheid,
mijn troost in mijne droefheid, mijne toevlucht in mijne
ellenden en gij zijt de hoop mijner zaligheid.

Beminde Echtgenoot en lieve Kinderen, God roept
mij tot zich, maar mijne liefde voor u sterft niet; vaart-
wel; ik beveel u aan God en aan het woord zijner ge-
nade. Hij zal de weezen en de weduwnaar in verzorging
nemen; dient God getrouwelijk, en leeft zoo dat gij
nooit de dood hoeft te vreezen wanneer zij u overkomt;
vaartwel teergeliefden en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhertige Heer Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afaat).

Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpnt.