

Gij hebt ons, o Heer in deze nieuwe beproeving het hart diep gewond, doch wij troosten ons daar wij weten dat Gij die slaat onze Vader zijt. *H. Aug.*

† ZALIG AANDENKEN

van Juffrouw

GERMAINE VERLEYEN

dochter van Leonard en Nazarine De Coninck,
geboren te Bevere den 27 Dec. 1923 en godvruchtig overleden te Oudenaarde den 7 Mei 1940, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van den H. Hartebond.

Hoe treffend was toch de aanblik van dit jeugdige meisje op haar lijdensbed! Nooit kwam er een zweem van weemoed of neerslachtigheid op die zachte gelaatstreken; doch integendeel, omringd van teedere zorgen en liefhebbende gezellinnen, wist zij haar kinderlijke opgeruimdheid en haar vast betrouwen op de moederlijke bescherming van Maria ongeschonden te behouden tot de laatste beproeving toe.

Zij was ook een goede dochter, vol liefde en toewijding voor haar dierbare ouders, broeders en zusters, vlijtig en ten zeerste bekommerd, ook van op haar ziekbed, met den welstand van haar familie. Zoo is haar afscheid ons dubbel pijnlijk: om het gering getal harer jaren en om haar bijzondere goedheid tegenover ons. *H. Ambr.*

*Gelijk een kranke blom, die op den autaar staat,
Daar leeft een korten tijd en dan te niete gaat,
Zoo blomde' en bloedet gij
Eilaas, en 't is voorbij!*

*Gelijk een wassen keers, van leden blank en broos,
Verrookend nederbrandt en lichtend leeft een poos,
Zoo stondt en lichtet gij,
Eilaas, en 't is voorbij!*

G. G.

Lieve ouders, broeders, zusters en familie, weest niet ontroostbaar om mijn vroegtijdig heengaan! De Heer, in Wiens handen wij allen berusten, heeft mijne ziel door de beproeving gelouterd tot Zich teruggeroepen; schikken wij ons naar zijn H. Wil! Hierboven blijf ik u beminnen en met gansch mijn kinderhart voor u zorgen. En gij, die mij hebt gekend en bemind, bidt voor mij.

Dat hare ziel in vrede ruste. Amen.