

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR + DE ZIEL VAN

**Remi Verleysen,**

ECHTGENOOT VAN

**Maria Lievens**

geboren te Nieuwerkerken den 29 Maart 1874 en er  
godvruchtig overleden den 16 September 1942.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

—  
Gelukkig en voorzichtig is de mensch, die tracht  
te leven, gelijk hij wenscht in het uur der dood ge-  
vonden te worden. (Nav. Xi.)

God mengelt het geluk dezer aarde met bitter-  
heid opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat  
niet bedrieglijk is. (H. Aug.)

's Menschen leven is een strijd van de wieg tot  
het graf. Ieder oogenblik is een stap naar de eeuwig-  
heid. Het leven is als een schaduw die voorbij vliegt  
als een bliksem die schittert en verdwijnt.

(Sap. XI)

Dierbare echtgenoot en familie, vaartwel ; hebt  
dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij hebt  
bijgestaan, tot weerziens in den Hemel. Bidt dik-  
wijls voor mij in de H. Mis.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.

R. I. P,

-----  
Uitg. : Th. Van Impe, Nieuwerkerken.