

God heeft hem ons gegeven, God heeft hem ons
ontnomen. De naam des Heeren zij gebenedijd.



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN
Theophilus Albertus Verlie

zootje van

Josephus Alphonsus en Catharina Vlogaert
*geboren te Sint-Martens-Bodeghem den 15 Fe-
bruari 1905 aldaar zeer godvruchtig overleden
den 27 Juni 1916, voorzien van de HH. Sacra-
menten.*

Spaar ons, Heer, en zie onz' tranen!
Hoor ons weenen! Hoor ons beê!
Spaar ons kindje! Spaar ons zootje!
Keer de doode smert... O wee!

Heer, Gij wilt. ? Welaan, wij willen,
Hoe onz' bittren traan ook brandt;
Hoe onz' nerten kermend breken
Bij het raken van uw' hand.

Heer, Gij geeft, Gij neemt nu weder
't Lieve Zootje.. teêr bemind;
Maar zijn wezen, maar zijn liefde
Blijft in 't oud'ren hert geprint.

Eenwig, eëuwig, *Theophilus*
Blijft ge ons dierbaar zootje teêr
En in 't korte zijn wij eeuwig
Zijn wij al vereenigd weer!

Engel zoet, o zie van boven
Zacht op uw geliefden al;
Uw gedachtenis, uw liefde,
't Grievend leed verzachten zal.

H. Hart van Jesus, ons toekome uw rijk.
300 dag. afl.

Sint-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.