

Ik heb den goeden strijd gestreden.

† **TOT DIERBAAR AANDENKEN**

aan Vrouw

GERMAINE- HELENE VERLINDE

Echtgenoot van Heer Eugeen Ducoulombier

geboren te Wevelgem, den 25 November 1898 en
godvruchtig in den Heer ontslapen te Gent den 22
December 1932, versterkt door de H.H. Sakramenten
Zij was lid van het Broederschap van 't H. Sakrament
van de Vrouwenvergadering der H. Familie van het
werk der Arme Kerken.

Een liefvallige vrouw zal hooge vereering vinden
(Spr. XI-16)

Een wakkere huisvrouw is een kroon voor haar man.
(Spr. XII-4)

Zij beminde den luister van Gods huis,

Haar christelijk zijn bestond niet in louter woorden
en gezegden: allen die met haar omgingen, familie,
vrienden en geburen, leggen getuigenis af van haar be-
geerte om God te doen beminnen.

Haar echtelijk leven was geen zoeken naar zichzelf
maar zich zelf vergeten voor haar man; een jagend
smachten naar moedermin; was zich uitstorten in haar
kroost. Haar plicht kennen was hem volgen tot het
uiterste, tot den heldendood.- Als de Zaligmaker heeft
zij haar leven geslachtofferd.

Dierbare Echtgenoot, zooals wij leefden zoo stierf
ik, waar gij zult komen ging ik voor, ik dank u om uw
trouw en liefde. Wat God vereenigd heeft, scheidt de
dood niet. Ik leef voort bij u niet door de gedachten
alleen, maar door het trouwe schatje, dat al onze liefde
weg droeg en ons vereenigde. Jezus leed voor ons, lij-
den wij voor Hem.

Lieve Engeltje Anna, wees nu vaders liefde en troost
en later zijne fierheid.

Dierbare Ouders, ik minde u toch zoo vurig, en gij
mij, onze liefde blijft duren tot in der eeuwigheid. Van
uit den hooge zie ik dankend en beschermend op u neer.

Liefste Familie, omdat wij zoo eensgezind waren
valt dit aardsche scheiden dubbel hard. Blijven wij ver-
eenigd door liefdevolle gedachten en betrouwvol gebed

O. L. Vrouw troosteres der bedrukten, bid voor ons.

Druk. Julien Delcour-Vlieghe, Lauwe