

Gelukkig die het uur van zijne dood gedurig voor oogen heeft, en zich alle dagen bereid maakt om te sterven. Nav. I. B. 23



## ZALIGE GEDACHTENIS

VAN JUFVROUW

# ROSALIE VERLOO

*Préfect der Cong. van O. L. Vrouw te Oubraket,  
Lid der confreriën van 't H. Hert, van 't Allerheiligste, enz.*

Geboren te Oubraket, den 24 Dec. 1839, en godvruchtig gestorven te Dendermonde versterkt door de heilige Sacramenten der stervenden, den 20 October 1906.

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Matth. V. 9

Deze is onze roem, de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid des herten en rechtzinnigheid Gods in deze wereld verkeerd hebben. H. Cor. I. 12

Dat de Heer haar het goede wedergeve dat zij gedaan heeft en dat God haar beschermer haar de eeuwige belooning schenke.

Ruth. II. 12

Dierbare Broeder, wees mij indachtig aan het autaar; dierbare Bloedverwanten en Vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden.

*Zoet Hert van Maria,  
wees mijne zaligheid! (300 d. afl.)*

Dendermonde, sneldruk van «de Onpartijdige.»