

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen 100 d. afl.



## **BID VOOR DE ZIEL**

van

# **Mijnheer Cyriel Vermeeren**

echtgenoot van

## **Mevrouw Hortense Van Wijmeersch**

geboren te St. Maria-Oudenhove, den 8 September 1864 en aldaar overleden den 7 Juni 1943.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De achtbare overledene was een voorbeeldige echtgenoot, een teedere vader, een man van plicht en bovenal een deugdzaam kristen met levendig geloof. Op het einde van zijn leven heeft God hem beproefd door het lijden. Hij heeft droeve dagen en pijnlijke nachten geteld; doch geen woord van gemor ontsnapte zijn lippen; hij was steeds geduldig in het lijden en verdroeg zijn kwalen met overgeving aan Gods Wil.

Gelukkig die Maria beminnen, want zij gaat hare stervende kinderen tegemoet en leidt hen in den hemel.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Ik sterf. 't Is Gods wil, maar mijne liefde en dankbaarheid voor uwe zorgen blijven voortleven. In den hemel zal ik aan God vragen dat Hij ons allen voor eeuwig zou vereenigen in de zalige eeuwigheid.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

---

Druk. " De Vos ,, Statiestr. 7, Zottegem