

Onze Vader die in de Hemelen zijt, Uw wil geschiede.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

MARIE-ANTOINETTE, ANNA, GHISLENE

**VERMEERSCH**

dochter van

**Aimé en Maria Coppens**

geboren te Deinze den 29 Juli 1909, en godvruchtig  
alhier overleden den 5 April 1925, versterkt door  
de H. H. Sacramenten.

---

Zalig zijn zij die zuiver van hert zijn, want zij  
zullen God zien. **Math. 5-8.)**

Sterven aan zich zelve en Jezus laten leven :  
Hem zoodanig meester laten, zoodanig in Hem  
vermelten, dat Hij vrijelijk in ons handele... Je-  
zus, de ziel van onze ziel wordend... onze ziel zoo  
onderdanig, zoo vernietigd uit liefde, zoo innig  
vereinigd met God, dat zij zich altijd schikke naar  
zijn Wil en luistere naar zijne ingeving ; zoodat  
zij waarachtig zeggen moge : «Ik leef, neen ik ben  
het niet meer die leef, 't is Christus die in mij  
leeft.»  
(Moeder Maria van Jezus.)

Uw leven, o Jezus is onze weg, en door de heilige  
verduldigheid gaan wij tot U, die onze kroon  
zijt. **(Nav. 3-18.)**

Kom, Bruid van Christus, ontvang de kroon,  
die de Heer U bereid heeft voor alle eeuwigheid.

Bemind zij overal het H. Hart van Jezus.  
**(100 d. afl.)**

Zoet hart van Maria wees mijne zaligheid.  
**(300 d. afl.)**

R. I. P.