



Aandenken aan

Liesbet Vermeire

dochtertje van

Johan en Maria Vermeire-Verhaegen

ons geschonken op 17 juli 1984 en
naar Gods Licht teruggekeerd
op 27 juli 1984.

Liesbet,

Je kwam en ging weer weg,
een droom vol gouden regen
nu blijft in ons hart nog de
liefde die we voor jou koesterden.

Johan en Maria samen met hun
familie danken voor uw medeleven.