

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. Prov. XII; 31.



Godvruchtige Gedachtenis van Mijnheer  
**Jan - Frans VERMOESEN**

echtgenoot van

**Mevrouw Melanie Van den Eynde.**

Geboren te Moorsel den 7 December 1844, en godvruchtig overleden te Herdersem den 17 October 1927, voorzien van de HH. Sacramenten.

Voorzitter van 't bureel der Kerkfabriek te Wieze.  
Lid van al de godvruchtige genootschappen.

Deze man was oprecht goed van hert, ootmoedig, gematigd en geregeld in zijne levenswijze, verduelig in de beproevingen, medelijdend jegens armen en ongelukkigen, en van jongs af geoefend in alle slach van deugden. Voorbeeldige echtgenoot, teerhertige en wijze vader, rechtzinnige en getrouwe vriend, wierd hij bemind van God en van de menschen; zijne gedachtenis is in zegening.

Gelukkig de mensch die zich in d' uur der dood de eervolle getuigenis mag geven van den welgekwenen plicht, want voor Gods oordeel zal hij gerechtveerdigd worden.

Teergeliefde Echtgenoot, dierbare Kinderen en Kleinkinderen, bedroeft u niet gelijk dezen die geen geloof hebben, maar troost u in de zoete hoop van 't gelukkig wederzien. Blijft mij intusschen gedachtig in uwe gebeden en goede werken en gij, mijn beste zoon, Priester van den Allerhoogste, gedenk U mijner in het H Misoffer.

Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d af.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

Uitg. We G. Muylaert, Herdersem